

N.B. DAAROM Ik ben uitdrukkelijk gekomen om aan jou een uiterst belangrijk bestaansfeit uit te leggen. Lees alsjeblieft aandachtig.

Het is dit:

*Jouw persoonlijke **bewustzijn** is volledig verantwoordelijk voor wat er ook in je leven en je persoonlijke ervaring komt. Het is je persoonlijke **bewustzijn** dat je goed of kwaad brengt.*

Vanuit je onderbewuste breng je sterk ingeprente, doch verborgen herinneringen mee aan voorbije trauma's/emoties van vorige leven(s) die kunnen uitbarsten en die je huidige bewustzijn kleuren.

*Je specifieke en hartstochtelijke gebed voor enige vorm van verlichting mag dan beantwoord worden, maar het zal je op lange termijn weinig baten als **jouw geest en hart voortdurend in tegenspraak handelen met de Universele Wetten van LIEFDE** en je in een **geestestoestand van voortdurende kritiek leeft**.*

Universele Bestaanswetten hebben **ENKEL** betrekking op **'bewustzijns-activiteiten'**..... en zijn accuraat en onfeilbaar zij zijn **GEEN** beloningen of bestraffing van 'God'.

Ik herhaal: zijn geen **'BESTRAFFING VAN GOD'** – zij hebben betrekking op de **'Causatieve Bewustzijnsfactor'** die elektrische deeltjes aantrekt/magnetiseert die zo samenbinden en in de wereld verschijnen als uiterlijk zichtbare vaste vormen en ervaringen.

N.B. Soms maken mensen in gebed krachtig contact met de **GODDELIJKE REALITEIT** achter en binnen elke schepping. **Het antwoordt** en **Diens activiteit** wordt kortstondig geopenbaard als noodzakelijke verbeteringen in het persoonlijke en nationale leven – en mensen roepen mogelijk 'Dit is een wonder!'

Maar – op lange termijn – **zal de staat van het Persoonlijk of Nationaal bewustzijn zichzelf in haar ervaringen doen gelden en zal dezelfde negatieve resultaten in gezondheid of zaken re-produceren zoals zij dat voorheen deed.**

Je kunt geen permanente veranderingen in je leven bewerkstelligen, tenzij je jouw bewustzijn verandert.

Daarom moeten mensen bidden en te allen tijde ernaar streven om onvoorwaardelijke **Liefde** te bereiken.

*Lees de rest van
Christus Brieven op:
www.christuswijs.nl*

Ze zijn gratis

*Activiteiten rond de Brieven:
www.christus.NU*

Christus Keert Terug - Spreekt Zijn Waarheid

Brief 1

Ik, de **CHRISTUS**, gebruik deze gelegenheid om rechtstreeks tot **JOU** te spreken.

'Ik ben gekomen om de misinterpretaties recht te zetten, aangebracht in de leringen die gegeven zijn toen Ik gekend werd als 'Jezus' in Palestina, 2000 jaar

Zij worden doorgegeven door iemand die, gedurende de laatste veertig jaar, spiritueel gevoelig en toegewijd genoeg is geweest om mijn woorden te ontvangen en ernaar te handelen.

Deze BRIEVEN ZIJN WAARHEID.

Zij overstijgen alle religieuze doctrines in de wereld.

--Deze BRIEVEN zullen je BEVRIJDEN.

Zij zijn voor alle mensen die op zoek zijn naar betekenis van het bestaan, bedoeling in hun leven, kracht om de dagelijkse strijd om te leven het hoofd te bieden en tegenslagen, ziekte, wanhoop te doorstaan en inspiratie voor diegenen die streven naar groter spiritueel gewaarzijn in hun dagelijkse leven.

Je zou kunnen zeggen dat deze **Brieven een CURSUS van de MEESTER** zijn voor diegenen die bereid zijn het pad te betreden dat Ik destijds op aarde in Palestina ben gegaan.